

Freiburgse oproep van het Centrum voor Europese Politiek: Europa kan alleen samen slagen!

60 jaar Verdrag van Rome. Zeg ja tegen Europa. Een oproep aan politiek en samenleving.

60 jaar geleden werd met het Verdrag van Rome de basis gelegd voor de huidige Europese Unie. Door de gemeenschappelijke markt is Europa samengegroeid. Maar de Europese integratie is meer dan alleen maar economische belangen. Ze maakt niet alleen onze welvaart mogelijk, maar is ook een waarborg voor vrede en vrijheid. Het Verdrag van Rome markeert de geboorte van onze Europese waardengemeenschap. Decennia lang heeft de hele wereld ons om dit alles benijdt.

Momenteel echter tasten crises het kontinent aan. Het voortbestaan van de Europese Unie is bedreigd. Veel mensen zijn veronzekerd en steeds sceptischer over de Europese eenwording.

Geen enkel land ter wereld kan de grensoverschrijdende uitdagingen van onze tijd alleen oplossen. En toch neemt de solidariteit bij de gezamenlijke aanpak van crises af. Maar net nu hebben we een Europa nodig, dat aan één lijn trekt en krachtige instrumenten ontwikkelt om deze uitdagingen aan te gaan, die ons allemaal betreffen.

De Europese Unie – en dus wij allemaal – staan op een tweekoppig punt. Daarom is het hoogste tijd zich er op te bezinnen dat in een democratie niet alleen de politiek maar de hele samenleving voor de toekomst verantwoordelijk is:

Oproep aan Europese politici:

- Respect, bescherming en handhaving van de Europese waarden en het Europese recht zijn de basis van alle samenwerking in de Europese unie. Schendingen ervan mag u niet tolereren.
- Stop met activisme, dat alleen maar valse hoop wekt. De lidstaten hebben de EU slechts beperkte bevoegdheden verleent. Beloof niets dat u niet kan omzetten.
- Respecteer het subsidiariteitsbeginsel: Beperk uw acties op projecten met een echte Europese toegevoegde waarde. En zet u des te meer voor deze projecten in.

Oproep aan nationale politici:

- Denk niet alleen aan de volgende verkiezingen, maar houd rekening met de toekomst van Europa op lange termijn.
- Respecteer en bescherm de Europese waarden. Kom de Europese wetgeving na.
- Geef de EU niet voor alles mogelijke de schuld. Niet alleen is dat vaak verkeerd, het veronzekerd ook de mensen. Daarmee beschadigt u de EU, die we voor de oplossing van vele problemen nodig hebben.
- Doe niet alsof u grensoverschrijdende problemen zelf kan oplossen. Dat stoekt valse verwachtingen. Ook u bent daarvoor op samenwerking in der EU aangewezen. Vertel uw kiezers deze lastige waarheid.
- Vorder van uw kiezers begrip voor EU-beslissingen, die een duidelijke Europese toegevoegde waarde hebben. Leg uw kiezers deze toegevoegde waarde uit.

Oproep aan de burgers:

- Informeer u over de EU. Hoe meer u op de hoogte bent, hoe moeilijker wordt het voor demagogen en hoe waarschijnlijker is een constructief debat over de toestand en de toekomst van de EU.
- Wees u ervan bewust dat de EU alleen maar dat kan doen, wat de lidstaten toelaten.
- Wees eerlijk in uw oordeel. Andere lidstaten hebben andere belangen. Het is legitiem om voor uw eigen belangen op te komen. Maar de EU leeft van onze bereidschap, compromissen te sluiten.
- In het licht van de huidige crisis: Vergeet niet hoe Europa er 70 jaar geleden uitzag. Keer de EU niet de rug toe. Zet alles wat bereikt is niet roekeloos op het spel. Het gaat om uw toekomst.

Europa kan alleen maar samen slagen!

Het cep (centrum voor Europese politiek) zet zich in voor een democratisch, naar principes van de rechtsstaat gericht en liberaal Europa. Het cep is de denktank van de "Stiftung Ordnungspolitik", een stichting zonder winstoogmerk en van algemeen nut voor onderzoek, analyse en evaluatie van Europese politiek.